

Ik wens je....

*Ik wens je wat licht
in momenten van zorgen.
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.
Ik wens je wat warmte
in kilgrijze dagen;
Ik wens je een antwoord
bij twijfels en vragen.*

*Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn.
Wat vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn.
Ik wens je wat rust
te midden van je werk;
Ik wens je wat stilte,
het make je sterk.*

*Ik wens je een hand
die je verder geleidt.
Ik wens je een plaats
om bij regen te schuilen;
Ik wens je een mens
die niet schrikt van je huilen.*

*Ik wens je een bloem
om je dagen op te fleuren
En een vriendelijk gebaar
om weer bij te kleuren*

*Voor het nieuwe jaar wens ik u
Tijd om van kleine dingen te genieten.
Rust om stil te staan bij de mooie momenten.
Sterkte om tegenslagen te overwinnen.
Vriendschap om je hart te verwarmen.
Humor om wat somber is te kleuren.
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.*